



Επί τάπητος η σχέση ΜΜΕ και ΑΜΕΑ



Παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Γιώργου Πεταλωτή πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Άτομα με Αναπηρία εν όψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2012», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στην Κομοτηνή.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο κ. Πεταλωτής τόνισε ότι «Η προστασία των ατόμων με αναπηρία είναι θέμα ισότητας και προσβασιμότητας σε κάθε πτυχή και τομέα της κοινωνικής ζωής αλλά και της οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης των ατόμων. Παράλληλα αναφέρθηκε στο διετές πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών "Προσβασιμότητα στους Δήμους" το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου».

Στη δευτερολογία του ο κ. Πεταλωτής τόνισε ότι «το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης οφείλει να είναι πρωτοπόρο στις ανησυχίες της κοινωνίας, διαμορφώνοντας και εκεί μια αμφίδρομη σχέση. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ημερίδα επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε στη συνάντηση συλλόγων, φορέων, εκπροσώπων ιδρυμάτων ΑμεΑ κρατικών ή μη, και ευαισθητοποιημένων πολιτών από ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα στους Παραολυμπιονίκες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε από έκθεση εικαστικών δημιουργιών ατόμων με κινητικά προβλήματα και νοητική υστέρηση ιδρυμάτων της Περιφέρειας.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ με τους νεοκλεγέντες δημάρχους



Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην Κομοτηνή μια γόνιμη ενημερωτική συνάντηση με τους νεοκλεγέντες Δημάρχους των πέντε νομών της Περιφέρειας, τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως της ΠΑΜ-Θ κ. Θεοδώρας Κόκλα. Συζητήθηκαν, με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας,

θέματα που αφορούν στον περιφερειακό σχεδιασμό της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια καθώς και το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Economy Press



Το οικονομικό φαινόμενο της χρεοκοπίας ή της «ελεγχόμενης» χρεοκοπίας και οι ενδεικτικές συνέπειές του.



Στη δίνη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, επικρατεί έντονος σκεπτικισμός για την αποτελεσματικότητα του τρόπου αντιμετώπισής της, και έχουν εκφραστεί απόψεις που αφορούν το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας ή της «ελεγχόμενης» χρεοκοπίας της Ελληνικής οικονομίας. Όμως, είναι αρκετά δύσκολο, και ίσως ακραίο, να περιγράψει κανείς με ακρίβεια τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο, όταν το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας αφορά μία χώρα που δεν διαθέτει εθνικό νόμισμα, δηλαδή μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής, αλλά ούτε και μεγάλες δυνατότητες άσκησης εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία είναι καθορισμένη μέσα από την εφαρμογή του τρέχοντος τρόικανικού μνημονίου.

Άρα, για την περιγραφή των ενδεικτικών συνεπειών, θα πρέπει να κινηθούμε στη σφαίρα των ενδεχόμενων σεναρίων και μόνο.

Έτσι, η χρεοκοπία της Ελληνικής οικονομίας τυπικά θα σημαίνει παύση πληρωμών των υποχρεώσεων της, δηλαδή, των τοκοχρεολυσίων (τόκος + κεφάλαιο) προς τους πιστωτές της (κατόχους Ελληνικών ομολόγων και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που χορήγησαν δάνεια). Στην περίπτωση αυτή θα παρέμβαινε το ΔΝΤ προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα των διεθνών συναλλαγών, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξίτης της χώρας, και των διεθνών δανειστών της. Συνήθως, η παρέμβαση του ΔΝΤ επιφέρει την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, η οποία γίνεται με πολύ σκληρούς όρους για την χώρα, όπως δραστική περικοπή μισθών και συντάξεων, μείωση κοινωνικών παροχών (υγεία, παιδεία, αστυνόμευση), περιορισμός αναλήψεων από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, κρατικοποίηση μέρους του τραπεζικού συστήματος, έλεγχος της ρευστότητας, περιορισμός των εισαγωγών κ.α. Υπό αυτούς τους κοινωνικά και οικονομικά επαχθείς όρους, το νέο χρέος που προκύπτει από την επαναδιαπραγμάτευση, μειώνεται σημαντικά στο 40% ή ακόμη και στο 30% της αρχικής αξίας του.

Από την μία πλευρά η μείωση του χρέους, οδηγεί σε ένα εξυπηρετήσιμο χρέος με χαμηλά και ανεκτά τοκοχρεολύσια, αλλά από την άλλη, οι απώλειες είναι σημαντικές και σοβαρά υπολογίσιμες. Από την εξέλιξη αυτή, οι πρώτοι που χάνουν είναι οι δανειστές μας, δηλαδή αυτοί που έχουν χορηγήσει τραπεζικά δάνεια στην Ελλάδα, και αυτοί που έχουν στην κατοχή τους Ελληνικά ομόλογα, δηλαδή τα διεθνή και Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και ξένοι αλλά και Έλληνες θεσμικοί και ιδιώτες. Όμως, ένας ολοένα και αυξανόμενος όγκος ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου, βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια των Ελληνικών τραπεζών, γεγονός που σημαίνει ότι στην περίπτωση της χρεοκοπίας της χώρας, οι Ελληνικές τράπεζες θα υποστούν σημαντικές ζημιές. Το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγήσει σε αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας (έλλειψη ρευστότητας, αύξηση κόστους δανεισμού, μείωση εσόδων από φόρους κ.α.) όπου συνολικά θα επιφέρει την δραστική συρρίκνωση του συνολικού εισοδήματος της εθνικής οικονομίας.

Αναφορικά με τις ιδιωτικές τραπεζικές καταθέσεις, αυτές εμφανίζονται να είναι τυπικά και νομικά διασφαλισμένες. Ουσιαστικά όμως σε μια κρίση χρεοκοπίας, η πρόσβαση σ' αυτές θα είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη.

Η αξία των μετοχών σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποχωρεί δραματικά, με σοβαρή την πιθανότητα πτώχευσης ορισμένων εταιριών από τις εισηγμένες. Το γεγονός αυτό σημαίνει την πραγματοποίηση σημαντικών ζημιών στα χαρτοφυλάκια των ξένων και Ελλήνων θεσμικών και μη, επενδυτών που κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο των μετοχών του Ελληνικού χρηματιστηρίου.

Επίσης, είναι αναμενόμενο η χρεοκοπία μιας οικονομίας, και πολύ περισσότερο της Ελληνικής που είναι μέλος της ευρωζώνης, να επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες και αναταραχές στις αγορές και στις οικονομίες των άλλων χωρών, τόσο στη ζώνη του ευρώ, όσο και εκτός αυτής. Οι συνθήκες του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και την αυξημένη συσχέτιση των οικονομιών και των αγορών, ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την ταχύτατη διασπορά και επέκταση της κρίσης και σε άλλες μικρές και μεγάλες οικονομίες, με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στο σύνολο των οικονομιών, καθώς και στην αξιοπιστία του νομίσματος (ευρώ), στην αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών, των θεσμικών οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων και οργάνων κ.α.

Άρα γίνεται κατανοητό, ότι το κόστος της χρεοκοπίας ή ακόμη και της «ελεγχόμενης» χρεοκοπίας της Ελληνικής οικονομίας δεν είναι ένα απλό γεγονός πεπερασμένης οικονομικής εμπέλειας και μεγέθους, που αφορά μόνον την Ελληνική επικράτεια. Αποτελεί μείζον ζήτημα, πρωτίστως για τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και δευτερευόντως του ΔΝΤ που εμφανίζεται ως μεσολαβητής πιστωτών από τρίτες χώρες. Έτσι, τα κεντρικά θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, με συντονιστή την ΕΚΤ, δημιουργώντας μηχανισμούς στήριξης και παρέχοντας ρευστότητα με εγγύηση τα Ελληνικά ομόλογα, εμφανίζονται να αντιλαμβάνονται ότι το τίμημα της χρεοκοπίας της Ελληνικής οικονομίας είναι μεγαλύτερο από το τίμημα της χείρας βοήθειας προς αυτήν. Ωστόσο ο άμεσος στόχος των ενεργειών τους, δεν είναι άλλος από την προστασία των δικών τους υπερχρεωμένων οικονομιών από την εξάπλωση της κρίσης του δημοσίου χρέους, μέσω της αντιμετώπισης της Ελληνικής κρίσης. Αυτό πρακτικά δηλώνει ότι η εθνική οικονομία, έχοντας την προστασία της βαριάς και σκληρής «ομπρέλας» του ευρώ, απωθεί κάθε ενδεχόμενο χρεοκοπίας ως μέλος της Ευρωζώνης.

Θάνος Ε. Πανταζής,
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Master in Management Science
Master in Accounting and Development Finance
thapant@otenet.gr



Μαζαράκη 1
Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100
Τηλ. 2551 0 88200 / 88300
Fax: 2551 0 88202 / 88302

