

Economy Press



Στην δίνη και το σπινάλ της ύφεσης από την δημοσιονομική προσαρμογή και το νέο μνημόνιο.

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί μια σχετική ηρεμία στις διεθνείς αγορές. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να καθησυχάζει τις Ευρωπαϊκές ηγεσίες, οι οποίες δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι έπραξαν σωστά για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στις χώρες του ευρώ. Ωστόσο, γίνονται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή η άποψη έγκριτων και κορυφαίων οικονομολόγων, ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές επιλογές

που ακολουθήθηκαν και συνεχίζουν να υιοθετούνται, βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση, παρόλη την βραχυχρόνια νηνεμία των αγορών.

Συγκεκριμένα, έχει καλλιεργηθεί από πολιτικά πρόσωπα, Ευρωπαϊκής και Ελληνικής εμβέλειας, καθώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η άποψη ότι το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που περιλαμβάνει τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, την αύξηση της φορολογίας, και την συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας από τον δημόσιο τομέα, είναι το ορθό για την αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους, αφού το δημόσιο χρέος δημιουργήθηκε κατά κόρον από την ελλειμματική λειτουργία του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η άποψη αυτή περιέχει επιμέρους βάσιμα στοιχεία, αλλά δεν είναι καθ' όλα βάσιμη και αποδεκτή. Διότι η συσσώρευση δημοσίου χρέους, έγινε και από τις δυσανάλογες για την οικονομία μας, αμυντικές δαπάνες, τις υποτιμήσεις του προηγούμενου εθνικού νομίσματος (αφού το δημόσιο χρέος ήταν εκφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ), τα ακριβά έργα υποδομής, την επιτυχή υλοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων, αλλά και από την διαφθορά και την διαχειριστική ανεπάρκεια των αιρετών ιθυνόντων. Όμως η μερική διάγνωση ή αναγνώριση των αιτιών μιας οικονομικής κατάστασης που νοσεί, συχνά οδηγεί στην υιοθέτηση θεραπευτικών αγωγών, που δεν είναι αποδοτικές και δεν επιφέρουν βιώσιμα αποτελέσματα. Συνέπεια των λαθεμένων διαγνώσεων και θεραπευτικών αγωγών, είναι η υιοθέτηση καθολικών και οριζόντιων μέτρων, στα πλαίσια του αρχικού μνημονίου (2010), του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (2011) και του νέου μνημονίου (2012).

Αυτές οι οικονομικές επιλογές, δεν αποτελούν και δεν πρόκειται να επιφέρουν την θεραπεία στην Ελληνική οικονομία. Αφενός την έχουν βυθίσει σε ύφεση υπό συνθήκες οικονομικού και κοινωνικού σοκ, και αφετέρου δεν δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες για την ανάκαμψη και την έξοδο της, από την δίνη του καθολικού σπινάλ στο οποίο την έχουν καθηλώσει. Αυτό συμβαίνει διότι απλά το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που επιβλήθηκε (ΔΑΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) είναι μονόπλευρο και μονοδιάστατο. Η εστίαση του ακολουθεί την συλλογιστική της αύξησης των φορολογικών εσόδων και μείωσης των πάσης φύσης δαπανών, χωρίς να περιέχεται οποιαδήποτε στοιχείο που να ενσωματώνει την ανάπτυξη και την ουσιαστική ανταγωνιστικότητα που συνδέεται με την ποιότητα, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, και όχι με την υποτίμηση.

Αναμφίβολα, η δημοσιονομική εξυγίανση απαιτεί την δημοσιονομική προσαρμογή και τον ορθολογισμό στις δαπάνες και τα έσοδα. Όμως από μόνη της, χωρίς την παράλληλη παρέμβαση ισοδύναμων μέτρων οικονομικής ανάπτυξης, η εφαρμογή της δημοσιονομικής προσαρμογής οδηγεί σε βαθιά ύφεση που τραυματίζει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα μιας οικονομίας. Η περίπτωση της χώρας μας, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των επιλογών αυτών. Είναι γεγονός ότι και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (σύντομα, μετά τις προεδρικές εκλογές, εκτιμάται ότι θα συμπεριληφθεί και η Γαλλία) έχουν επιβληθεί παρόμοια και ανάλογα μίγματα οικονομικής πολιτικής. Τα αποτελέσματα τους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, και σταδιακά εμπνέουν ανησυχίες, οι οποίες αφορούν την ενδεχόμενη μετάδοση της οικονομικής κρίσης και σε άλλες χώρες του ευρώ, λαμβάνοντας ως δεδομένη την αυξημένη διασύνδεση των οικονομιών αυτών. Έτσι, εκτιμάται ότι σύντομα θα γίνουν ορατές οι πιέσεις για την αναπροσαρμογή των οικονομικών πολιτικών και μέτρων με στόχο τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, διαφορετικά θα είναι αναπόφευκτη η αποφυγή ενός συνδυασμού των φαινομένων του ντόμινο και της χιονοστιβάδας, όπου δηλαδή, η μία πτώση θα οδηγήσει στην πτώση του επόμενου, με την κάθε επόμενη πτώση να είναι μεγαλύτερης ισχύος και κόστους από την προηγούμενη.

Πηγές : www.ft.com, Financial Times, www.badmoney.gr, Bloomberg Business Week

Θάνος Ε. Πανταζής,
Οικονομολόγος
Master in Management Science
Master in Accounting and Development Finance
thanos@pantazis.ch



Νέα επιτυχία για τον Ο.Φ.Θ.Α. & την Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η Πολυεθνής συνάντηση Παίδων-Κορασίδων με τη συμμετοχή 12 χωρών (ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ και ΣΕΡΒΙΑ).

Ο 16χρονος κολυμβητής του Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Κουσάρης, αγωνίστηκε στα 100μ. πρόσθιο όπου και κατέλαβε την 6η θέση, ενώ με τη σκυταλοδρομία της Εθνικής 4x100 Μ.Ο. κατέλαβαν το χάλκινο μετάλλιο! Επόμενος μεγάλος στόχος του Κωνσταντίνου η πρόκρισή του για τους Πολυεθνείς αγώνες της Ισπανίας τον Ιούνιο...

Νέο τμήμα στο Δια Βίου Μάθηση

Το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης πρόκειται να λειτουργήσει τμήμα στο αντικείμενο "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων". Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 87158 ή στο Γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου.